

## **Akwetee en Panyin doen boodschappen**

Er lopen twee kinderen over de grote markt in Ghana. “Klep klep klep!” Het zijn Akwetee en Panyin. Ze voelen hun slippers tegen hun voeten klepperen. Akwetee en Panyin horen hun slippers niet, want het is altijd een enorm lawaai op de markt. Er zijn heeeel veel mensen en kramen. De mensen praten, de verkopers schreeuwen en overal zijn er geluiden van mensen die dingen aan het maken zijn. Akwetee en Panyin zijn een tweeling. Ze doen graag boodschappen met hun moeder. Als eerste gaan ze naar de groentekraam, want mama heeft tomaten nodig voor in de soep. De verkoopster van de groenden heeft mooie stapeltjes gemaakt in mandjes. Mama geeft de verkoopster geld. Panyin zet een mandje met tomaten op haar hoofd. Mama heeft haar geleerd om spullen op haar hoofd te dragen. Ze kan het al erg goed.

*Ronde 1: groente. Opdrachtsuggestie: lopen met een mandje op je hoofd.*

“Nu gaan we wc-papier halen,” zegt Mama. Akwetee rent al vooruit. Panyin wil er achteraan. “Rustig Panyin!,” roept haar moeder, “anders vallen alle tomaten op de grond!”

De stapels wc-papier, blikjes en dozen zijn zo hoog, dat Panyin er niet overheen kan kijken. “Akwetee, waar ben je?!,” roept mama. “Hier ben ik!,” roept Akwetee. Hij springt omhoog en zwaait. “Ik heb het wc-papier al!”

Bam! Rinkeldekinkel! Er klinkt een harde klap en een heleboel lawaai. Akwetee en Panyin schrikken zich een hoedje! Een toren van blikjes valt om en alle blikjes rollen door de winkel heen. Dan zien Akwetee en Panyin een man met een fiets op de grond liggen. “Au!,” zegt hij. “Kan je niet uitkijken?!,” roept de verkoper. “Kijk eens wat een bende!” “Sorry,” zegt de man met de fiets. “Ik keek niet goed uit waar ik reed. Toen fietste ik tegen de stapel blikjes en viel ik.” “Heeft u zich erg pijn gedaan?,” vraagt de moeder van Akwetee en Panyin. Ze helpt de man met opstaan. “Oh, valt wel mee, dank u,” zegt de man. Akwetee en Panyin zijn al begonnen om de blikjes op te rapen. “Wat aardig, dank jullie,” zegt de man. Hij en mama zetten alle blikjes weer netjes op een stapel.

*Ronde 2: supermarkt. Opdrachtsuggestie: Springen*

Als ze alles hebben opgeruimd, wil de man weer op zijn fiets stappen. “Ohjee,” zegt hij dan verdrietig. “Het wiel is kapot.” “Wij kennen iemand die hem voor u kan maken,” zegt Akwetee. “Kunnen we hem erheen brengen, mama?” Mama knikt. De man kijkt blij. “Graag,” zegt hij. En zo lopen ze naar de fietsenmaker.

“Nou, nou, wat een berg fietswielen,” zegt de man als ze bij de fietsenmaker zijn. “Daar zit vast wel een nieuw wiel voor mijn fiets tussen.” “Dat weet ik wel zeker,” zegt de fietsenmaker. “Maar ik moet wel even zoeken en uw fiets maken. U zult dus even moeten wachten.”

*Ronde 3: fietsenmaker. Opdrachtsuggestie: Doen alsof je fietst*

“Bedankt eum...,” goh, ik weet nog niet eens hoe jullie heten,” zegt de man van de fiets. Mama glimlacht en geeft de man een hand. “Mijn naam is Annan Akua Annang, aangenaam” “Aangenaam, ik heet Kweko Kwami,” zegt de man. “Hee,” zegt Akwetee, “Uw tweede naam is hetzelfde als de mijne! Ik heet Akwetee Kwami” “Dan zijn we op dezelfde dag geboren,” zegt Kweko. “Kwami” betekent in Ghana dat je op zaterdag bent geboren.” “Ik ben ook op zaterdag geboren,” zegt Panyin, “Maar ik heet anders, want ik ben een meisje. Daarom heet ik Panyin Ama.” “Inderdaad,” zegt mama. “En Akwetee en Panyin betekent dat jullie een tweeling zijn.” Kweko knikt. “Aangenaam kennis te maken Panyin en Akwetee.”

“Mooie stoffen! Koop hier de mooiste kleren!” Een mevrouw komt aanlopen met een hele stapel stoffen op haar hoofd, in alle kleuren van de regenboog. “Wauw, wat mooi!,” roept Panyin. “Ja,” zegt mama, “maar jullie hebben net nieuwe kleren gehad.” “Vindt je het echt heel mooi?,” vraagt Kweko.

Panyin knikt. "Dan krijgen jullie van mij allemaal een mooi stuk stof, als dank voor jullie hulp," zegt Kweko. "Goh, bedankt," zeggen Akwetee en Panyin. "Dat is erg aardig van u," zegt mama.

#### *Ronde 4: stoffen/kleding*

"Het is wel moeilijk kiezen zeg," zegt Panyin. "Alle stoffen zijn mooi." De mevrouw laat een stof in allerlei kleurtjes zien met kraanvogels erop. "Deze stof is perfect voor u," zegt ze tegen mama. Mama vindt de stof inderdaad erg mooi. Akwetee kiest een mooie blauwe stof met olifanten en Panyin een gele stof met allemaal verschillende vormpjes erop. Ze kunnen niet wachten tot ze de stof om hebben geknoopt. Samen maken ze een dansje in hun mooie nieuwe kleren. Kweko klappt vrolijk mee.

"Uw fiets is klaar meneer," zegt de fietsverkoper. "Nou, dan ga ik maar weer eens op pad," zegt Kweko. "Nog een keer bedankt en tot ziens!" "Graag gedaan," zeggen Akwetee, Panyin en mama. Ze zwaaien tot ze Kweko niet meer kunnen zien. Mama kijkt naar de lucht. De zon staat al in het westen. Dat betekent dat het bijna avond wordt. "Ohjee," zegt ze, "Laten we snel de rest van de boodschappen gaan halen."

"Rammelderammel!" Bij de bakken met nootjes horen Akwetee en Panyin de palmpitten rammelen in de blikken van de verkoopsters. Mama geeft een verkoopster geld en de verkoopster schept met haar blik een klein tasje vol. Palmpitten zijn bijzondere noten: mama kan er straks soep van maken.

#### *Ronde 5: Palmpitten*

"Oooh, wat een mooie kettingen!," roept Panyin als ze langs een kraam vol sierraden komen. Er zijn kralen in alle kleuren van de regenboog. Armbanden liggen in bosjes bij elkaar, Het zijn net grote spinnen, maar dan niet zo eng. "Nou," zegt mama, "We hebben nu mooie nieuwe kleren, zullen we er allemaal een mooie armband bij uitzoeken? Dat hebben we wel verdiend." Dat hoeft mama Panyin en Akwetee niet nog een keer te vragen! Al snel hebben ze allebei een mooie armband uitgezocht in de kleur van hun nieuwe kleren. De kralen glinsteren in de zon, net als de tanden van Akwetee's en Panyins vrolijke glimlach.

#### *Ronde 6: Sierraden*

Panyin en Akwetee rennen over de markt om de laatste boodschap te halen. Ze kunnen niet wachten tot ze klaar zijn en thuis hun mooie nieuwe kleren en armbanden aan papa kunnen laten zien. Mama loopt er rustig achteraan met de mand tomaten op haar hoofd. "Niet zo hard rennen!," roept ze. Maar het is al te laat. Panyin struikelt over een grote stok en valt hard op de grond. Akwetee schrikt erg. "Heb je je pijn gedaan?," vraagt hij. Panyin begint te snikken, maar schudt nee. Ze is vooral erg geschrokken. Mama helpt Panyin om op te staan. "Ik zei toch dat je niet zo moest rennen," moppert ze. "Kijk nu toch eens naar je nieuwe kleren! Maar gelukkig heb je je geen pijn gedaan." Mama geeft Panyin een knuffel.

Als Panyin verder wil lopen, struikelt ze bijna weer. Dan ziet ze dat haar slipper kapot is. Het draadje waar haar tenen in horen is afgebroken. Mama zucht als ze het ziet. "Okee, dan moeten we nog maar een paar nieuwe slippers voor je kopen." Toevallig is de stok waar Panyin over struikelde een stuk van een grote kar. En die kar ligt vol met slippers! Met zijn drieën graaien ze door de slippers om Panyins maat te vinden. Na flink zoeken hebben ze eindelijk een paar gevonden. Mama geeft de verkoper geld en dan kunnen ze weer verder.

#### *Ronde 7: Slippers/schoenen*

Als laatste boodschap heeft mama vis nodig voor in de soep. De viskraam is niet zo moeilijk te vinden. "Ieuw, wat stinkt dat," roepen Akwetee en Panyin. Ze knijpen hun neus dicht als ze dichterbij de

kraam komen. De mevrouw van de viskraam moet er erg om lachen. Gelukkig is mama snel klaar en kunnen ze naar huis.

#### *Ronde 8: Vis*

Akwetee en Panyin rennen hard voor mama uit naar huis. "Papa, papa, kijk eens!," roepen ze. Als ze papa alles verteld hebben, zegt papa: "Dus jullie hebben veel meegemaakt op de markt en iemand die hulp nodig had met zijn fiets geholpen. Ik ben erg trots op jullie!" Akwetee en Panyin stralen. Ze zijn ook trots op zichzelf. Ze kunnen niet wachten tot de volgende keer dat ze weer naar de markt gaan. Wie weet wat ze dan weer mee zullen maken...