



Het insigne "Cultuur" valt onder het activiteitengebied Internationaal. Door middel van verschillende opdrachten/activiteiten maken de welpen kennis met de Nederlandse cultuur en met culturen uit andere landen. Ze leren dat cultuur heel divers is en voor iedereen verschillend.

Thema

Akela is in de Emaarate ruïne. De Emaarate ruïne is een mysterieuze plek in de jungle. Akela ziet hier vaak vreemde voorwerpen liggen die reizigers uit de hele wereld hier hebben achtergelaten. Dat is erg interessant. Want Akela is altijd nieuwsgierig waar al die voorwerpen vandaan komen en waarvoor ze die gebruiken. Want al die voorwerpen zeggen ook wel iets over de cultuur van een land. Akela wil graag meer over die verschillende culturen leren en besluit de hulp in te roepen van Mowgli en Shanti.

Opdracht	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
1 Wereldgerechten	Overal ter wereld wordt anders gegeten. In Nederland eten we ook gerechten die oorspronkelijk uit andere landen komen, zoals pizza, chinees of couscous. Schrijf op wat jij lekker Nederlands eten vindt, en welk buitenlands eten jij graag eet.	Overal ter wereld wordt anders gegeten. Welke boodschappen worden er per dag in een gezin in Nederland gedaan? En welke boodschappen doet een gezin in Azië of Afrika? Schrijf de twee boodschappenlijstjes op.	Overal ter wereld wordt anders gegeten. Kies een eiland en een land aan het vaste land. Zoek van beide landen een gerecht dat er veel gegeten wordt. Welke ingrediënten zijn nodig? Schrijf het op.
2 Nederlandse cultuur	Maak een ganzenbordspel over Nederland. Bedenk drie vragen en opdrachten over ons eigen land. Wat is echt Hollands?	Maak een ganzenbordspel over Nederland. Bedenk vijf vragen en opdrachten over ons eigen land. Wat is echt Hollands?	Maak een ganzenbordspel over Nederland. Bedenk acht vragen en opdrachten over ons eigen land. Wat is echt Hollands?

<p>3 Feestdagen</p>	<p>In elke cultuur/land zijn er andere feesten belangrijk. In Nederland vieren we graag Pasen, Bevrijdingsdag, Kerst en Sinterklaas. Wat vind jij de leukste Nederlandse feestdag? Vertel hierover aan je leiding.</p>	<p>In elke cultuur/land zijn er andere feesten belangrijk. In Nederland vieren we graag Pasen, Bevrijdingsdag, Kerst en Sinterklaas. Kies een land uit (niet Nederland) wat je interessant vindt. Zoek op welke feestdagen er in dat land gevierd worden. Schrijf de verschillende feestdagen op en leg daarbij uit wat er gevierd wordt, waarom en hoe. Heb je ook plaatjes kunnen vinden van het feest?</p>	<p>In elke cultuur/land zijn er andere feesten belangrijk. In Nederland vieren we graag Pasen, Bevrijdingsdag, Kerst en Sinterklaas. Kies een land uit (niet Nederland) wat je interessant vindt. Zoek op welke feestdagen er in dat land gevierd worden. Bepaal welk feest jij het leukste/ meest bijzonder vindt. Vier dit feest met je horde, vraag eventueel de leiding om hulp bij het organiseren van dit feest.</p> <p><i>Tip! Kijk op www.internationalefeestdagen.com</i></p>
<p>4 "Inleven"</p>	<p>Verkleed je als iemand uit een ander land. Bijvoorbeeld een Chinees, Indiaan of Eskimo. Let goed op de kleding die je aantrekt. Weet je ook waarom deze persoon deze kleding aanheeft?</p>	<p>Verkleed je als iemand uit een ander land. Bijvoorbeeld een Chinees, Indiaan of Eskimo. Let goed op de kleding die je aantrekt. Weet je ook waarom deze persoon deze kleding aan heeft? Maak iets voor bij je kostuum(bijvoorbeeld een muziekinstrument) wat hoort bij iemand uit het land wat jij gekozen hebt. Maak dit voorwerp van kosteloos materiaal.</p>	<p>Verkleed je als iemand uit een ander land. Bijvoorbeeld een Chinees, Indiaan of Eskimo. Let goed op de kleding die je aantrekt. Weet je ook waarom deze persoon deze kleding aan heeft? Bedenk een toneelstukje (evt. samen met andere welpen uit je horde) wat zich afspeelt in dit andere land. Hoe gedragen de mensen zich daar? Welke taal spreken ze? Welke beroepen hebben ze? Speel het toneelstukje bij het kampvuur of tijdens de Bonte Avond.</p>
<p>5 Volksliederen</p>	<p>Cultuur zie je ook terug in zang en dans. In Nederland kennen we het Wilhelmus als volkslied. Dit hoort bij onze cultuur. Zoek de tekst op van het Wilhelmus en schrijf dit met mooie sierletters op papier.</p>	<p>Cultuur zie je ook terug in zang en dans. In Nederland kennen we het Wilhelmus als volkslied. Dit hoort bij onze cultuur. Zoek de tekst op van het Wilhelmus en leer het eerste couplet uit je hoofd. Zing het couplet voor je leiding.</p>	<p>Hetzelfde als bij niveau 2 met daarbij: Ook andere landen/volken hebben een volkslied. Zoek een volkslied van een ander land op. Schrijf dit met mooie sierletters op papier. Schrijf er bij uit welk land het lied komt en in welke taal het lied geschreven is. Weet je ook waar het lied over gaat?</p>

<p>6 Verschillen tussen landen</p>	<p>Ieder land heeft zijn eigen vlag. Teken tien verschillende bestaande vlaggen. Laat je tekeningen aan de welpen in je nest zien.</p>	<p>Over de hele wereld wordt gevoetbald, maar in veel landen is dit niet de meest favoriete sport. Maak een boekje of poster over zes sporten. Beschrijf hoe de sport gaat en waar het gespeeld wordt. Vertel dit aan de welpen in je nest.</p>	<p>In Nederland woont bijna iedereen in stenen huizen, dat is niet overal zo. Maak een boekje met informatie over tien verschillende woonhuizen ter wereld. Laat aan je welpen in je nest zien wat je gemaakt hebt en vertel over de verschillende huizen.</p>
--	--	---	--