

Ra-ra, wat word ik later?

Stuiter is op bezoek bij Noa. Bij haar kan er altijd iets bijzonders gebeuren. Wat zou het vandaag zijn?

Bij Noa zie ik een gek ding. "Wat is dat?", vraag ik aan Noa. "Een glazen bol", zegt ze. "Waar is die voor?", vraag ik. "Ik vind hem gewoon mooi", zegt Noa. "Ik heb hem ooit meegenomen uit het buitenland. Sommige mensen zeggen dat ze de toekomst kunnen voorspellen als je er in kijkt."

Ra-ra wat word ik?

Ik kijk in de glazen bol. Ik zie niet zoveel bijzonders. "Kun jij dat, de toekomst zien?", vraag ik. "Wat zou je willen weten?", zegt Noa. "Of ik later boswachter word, net als Bas. Of kapitein op een schip." "Nee", lacht Noa. "Dat kan ik niet zien. Ik geloof niet zo in de toekomst voorspellen." "Maar heb je het wel eens geprobeerd?" "Dat niet", zegt Noa. "Probeer het eens?", vraag ik.



Toekomst

Noa gaat zitten. Ze haalt diep adem en ze kijkt in de bol. "Ik geloof dat ik wat zie", zegt ze. "Over de toekomst?" Ik kan het bijna niet geloven. "Jazeker... ik zie... voor Stuiter... een lekker kopje thee!" Precies op dat moment kookt het water.

Thee

"Dat is ook wat", zegt Noa. "Ik kan echt de toekomst voorspellen!" Ze maakt thee en schenkt het in. "Als je boswachter wilt worden, moet je zo vaak mogelijk het bos in met Bas. Als je kapitein wilt worden, kun je nu

alvast gaan varen met Steven. En vragen of je kunt helpen."

"Ik doe allebei", zeg ik. "Dat lijkt me heel verstandig", zegt Noa.

Verrassing

Ik kijk naar de bol. "Ik probeer het ook", zeg ik. Ik haal diep adem en staar een tijdje in de bol.

"Ik zie... een heerlijk koekje!" "Nou zeg, jij kan ook de toekomst voorspellen! Ik heb koekjes gebakken", zegt Noa verrast. Ik lach: "Dat had ik al geroken."