

Kortsluiting

Ik zat tv te kijken bij Stanley Stekker. Er was een programma over klussen in huis. Ze waren bezig met een zaag.

'Dat kun je beter niet zelf proberen,' zei Stanley. Ik schudde mijn hoofd. Dat zou ik natuurlijk nooit doen. En zeker niet alleen, ik had weinig zin om mijn hand eraf te zagen.

'Hmmm,' zei Stanley na een tijdje. Hij wreef over het puntje van zijn neus. Dat deed hij wel vaker als hij nadacht.

'Wat is er?' vroeg ik.

'Ik vraag me af of ik het geluid van de televisie... als ik nu het signaal van de... Dat zou moeten werken, maar ik weet niet of...'

Nu wist ik nog niks.

'Heel even hoor!' zei Stanley. Hij trok een kabel achter uit de tv. Meteen zag ik alleen maar ruis.

'Hé!' riep ik. Het was natuurlijk Stanleys huis en hij mocht doen wat hij wilde, maar ik zei het meer van de schrik.

'Wat ben je eigenlijk aan het doen?' vroeg ik nadat ik een tijdje naar hem had zitten kijken.

'Ik dacht... het geluid komt nu uit de luidsprekers van de televisie. Hieronder staan

twee boxen van de radio, dat geluid is veel mooier. Als ik nu het geluid van de televisie daarheen kan krijgen...'

'Dan heb je mooier geluid als je televisie kijkt?'

'Precies,' zei Stanley Stekker. 'Maar ik heb al zoveel aangesloten... Ik heb geen ingangen meer...'

Hij ging weer door met mompelen en draadjes aan elkaar prutsen. BOF! Met een doffe klap werd de televisie zwart en stil. Het licht was ook meteen uit.

'Wat is dit?' vroeg ik verschrikt.

Stanley kreeg een rood hoofd. 'Ehm... Ik heb kortsluiting gemaakt.'

'Wat is dat?' vroeg ik. Maar ik kreeg geen antwoord, Noa kwam net binnen.

'Je super-de-luxe deurbel deed het niet. Maar de deur zat niet dicht, dus...'

'Het slot is ook elektrisch,' zei Stanley. 'Net als de bel.'

'Wat is er dan?' vroeg Noa.

'Heel verhaal,' zei Stanley, die verlegen naar zijn gereedschap stond te kijken.

'Kortsluiting,' zei ik. 'Weet jij wat dat is?'

'Iets met te veel stroom,' zei Noa.

'Toch, Stanley?'

Stanley knikte. **'Je krijgt het** als je iets verkeerd doet met snoeren, geloof ik?' Noa keek vragend naar Stanley.

'Nou... op zich... eigenlijk...'

'Stanley is aan het zorgen dat we veel beter geluid uit de televisie krijgen,' zei ik.

'Ik ben trots op je,' zei Noa. 'En wat deed jij?'

'Ik kijk televisie,' zei ik.

'Je kunt toch niets zien?' zei Noa. 'Jawel hoor,' zei ik. 'Er is een heel leuk programma.'

'Wat dan?' vroeg Noa stomverbaasd. 'Het scherm is pikzwart!'

'Het programma heet: hoe krijg ik mooi geluid uit de tv. Presentatie: Stanley... Stekkerrr!!!'

Iedereen lachte. Stanley schaamde zich niet meer. 'Eerst heb ik voorgedaan hoe het niet moet,' zei hij. 'Nu deel 2: hoe het wel moet.'

'Ik ben benieuwd,' zei Noa.

'Weet je wat? Ik zet gezellig een potje thee en dan kom ik ook kijken.'

'Je bent wereldberoemd in heel Hotsjietonia, Stanley,' grinnikte ik.



