

Het regent!

Tekst Niels Rood Illustratie Flos Vingerhoets

Het regent!

Het regent pijpenstelen in Hotsjietonia. En dan is Hond uitlaten niet zo leuk om te doen. Of toch wel?

Ik stond bij Bas en Rebbel thuis naar buiten te kijken. Het regende hard. 'Wil jij niet een stuk gaan lopen, met Hond?', vroeg Rebbel. Ik had niet zoveel zin. Binnen was het lekker warm. Bas had een vuurtje gemaakt in de haard. 'Het regent zo', zei ik. 'Maar Hond moet ook plassen als het regent', zei Rebbel. 'Neem mijn paraplu maar mee.'

Paraplu

Ineens kreeg ik een idee. 'Hebben jullie misschien ook een oude paraplu, die ik mag houden?', vroeg ik.

Bas dook een kast in en kwam tevoorschijn met een grote blauwe paraplu. 'Hier. Deze gebruiken we nooit.' 'Dank je wel', zei ik. 'Kom Hond!'

Een probleem

Ik liep met Hond naar het huis van Stanley Stekker. 'Wat kom jij doen?', vroeg Stanley verbaasd toen hij open deed.

'Ik heb een probleem', zei ik tegen hem. 'Het nadeel van een paraplu is, dat je hem moet vasthouden. Dan ben je dus een hand kwijt. Ik kan nu bijvoorbeeld niet

even tellen hoeveel geld er in mijn zak zit. Kun je niet een helm maken met deze paraplu erop?' 'Wacht. Ehm... Als ik... Ja, dat moet wel lukken', beloofde Stanley. 'We gaan het meteen maken!', riep ik blij.



Uitvinding

In Stanleys knutselhok waren we een half uur bezig. Stanley maakte eerst een gat in een fietshelm. Hij haalde het handvat van de paraplu af. Deed de steel van de paraplu in het gat. Lijmde het vast en zorgde dat de onderkant glad was. Toen hij klaar was, zette ik de parapluhelm op mijn hoofd. 'Het werkt!', riep ik. 'Dank je wel, Stanley.'

Dierenmagneet

Ik ging het bos in. Eerst liep alleen Hond naast me. Hij bleef keurig droog onder de paraplu. Maar even later kregen we gezelschap. Eekhoorn had ook wel zin in een wandelingetje onder de paraplu. We bleven lang in het bos. Toen we terugkwamen, schoot Eekhoorn een boom in en kwam Poes onder de paraplu. Mijn uitvinding was een echte dierenmagneet!