

Feest!

Het is feest in Hotsjietonia. Maar waarom eigenlijk?

Tekst Niels Rood Illustratie Flos Vingerhoets

Het is al laat als ik wakker word. Waarom heeft niemand me wakker gemaakt? Ik sta snel op. Het is lekker weer buiten. Op het grasveld staat een lange tafel. Iedereen zit al. Er is nog een plekje vrij, dus daar ga ik zitten. Ik kijk de tafel rond. Wat is er aan de hand?



Vlaggetjes

"Waarom eten we met z'n allen?", vraag ik aan Fleur. "Dat weet je toch", zegt ze. Maar ik heb geen idee. "Waarom hangen er overal Hotsjietonia-vlaggen?", vraag ik aan Bas Bos. "Omdat ik die opgehangen heb", zegt Bas.

Zingen

Steven pakt een gitaar en begint het Hotsjietonia-lied te zingen. Ik vraag Stanley waarom er gezongen wordt. "Alleen Steven kan gitaar spelen, dus de rest moet zingen", zegt Stanley. Tja, daar heb ik ook weinig aan.

Ideetje

Dan staat Bas Bos op. "Prachtig gezongen Steven, dank je wel. Ik kan een hele toespraak houden, maar Rebel en ik hebben een ander idee: we vragen Stuiiter om wat te zeggen. Stuiiter is helemaal niet verlegen, toch Stuiiter?" Maar wat kan ik zeggen? Ik weet niet eens waarom er feest is!

Toespraak

Ik sta op en klim op mijn stoel. "Welkom allemaal", begin ik mijn toespraak. "Ik kan een hele toespraak houden, maar Rebel en ik hebben een ander idee: we vragen Bas Bos om uit te leggen waarom het vandaag zo'n bijzondere dag is."

30 jaar

Bas Bos kijkt verbaasd om zich heen en de rest begint te lachen. Ik ga weer zitten. "Vandaag bestaat Hotsjietonia 30 jaar", zegt Bas. "Ik geloof dat we vergeten zijn dat aan Stuiiter te vertellen." "Dat weet ik wel zeker", zeg ik. Maar niemand hoort het, want iedereen lacht hard en ik doe snel mee!