

# Alsof-muziek

"Vanavond gaat iedereen optreden", zegt Rebbel. "Noa vertelt verhalen, Professor Plof doet proefjes. Hij gooit een geel poeder bij een groene vloeistof."

"En wat gebeurt er dan?"

"Dat is zo'n grote verrassing, dat zelfs ik het niet weet", zegt Rebbel.

"Wat doe jij, Rebbel?"

"Ik weet het nog niet."

## Muziekinstrument

"Misschien kunnen we samen muziek maken?", vraag ik. "Kun jij een instrument bespelen dan?"

"Nee, nog niet", zeg ik. "Maar dat kunnen we toch snel leren?"

Rebbel kijkt moeilijk. "Zo snel gaat dat niet. Ik heb lang geleden op een blokfluit gespeeld", zegt ze.

"Wacht", zeg ik. "Ik heb een idee!"

Snel loop ik naar Stanley Stekker.

"Rebbel en ik willen muziek maken vanavond, maar Rebbel kan alleen een beetje blokfluit spelen en ik niets. Maar daar weet ik wat op."

"Wat dan?", vraagt Stanley.

"We doen alsof. De muziek komt uit boxjes die we verstoppen in onze muziekinstrumenten."

"Dat kan ik wel maken", zegt Stanley.

"Welk liedje?" "Doe maar... Twee violen en een trommel en een fluit."



## Alsof-violen

"Goed idee", zegt Stanley. "Wacht eens... Rebbel speelt toch fluit? En jij kan vast wel met een stokje op een trommel slaan."

"Ja", zeg ik. "Dan hebben we alleen twee alsof-violen nodig, waar dat liedje uit komt. Dan trommel jij mee en Rebbel speelt fluit."

"Dat klopt precies! Ik doe de ene alsof-viool en iemand anders de andere."

"Ik ga Fleur Kleur vragen", zeg ik.

Als de violen eindelijk af zijn, moeten we meteen het podium op.

"Twee violen en een trommel en een fluit", klinkt er uit de violen. Ik sla op de trommel en zing lekker mee.

Als het klaar is, begint iedereen te klappen. Fleur maakt een buiging en ik doe snel mee.

Noa staat Stanley Stekker nieuwsgierig aan te kijken.

"Ik wist helemaal niet dat jij viool kon spelen", zegt ze.

"Dat kan ik ook niet, maar dit is een alsof-viool. Daar kan iedereen op spelen, probeer maar."

Hij drukt op een knopje en de muziek begint weer. Iedereen begint te lachen.

"Ideeetje van Stuijter", zegt Stanley.

Ik maak maar weer een buiging en opnieuw begint iedereen te klappen.